

reportage: sollentuna

När trettio ungdomar från Sollentuna Musikklasser Åk 9 bestämde vart deras skolresa skulle bära av föll valet på Gotland.

Klassens föräldrar tog tillsammans med barnen fram innehållet i den tre dagar långa september-resan som bokades genom Gotlandsresor: Färja från Nynäshamn till Visby och cyklarna hämtade de på Gotlands Cykeluthyrning i Visby hamn på bekvämt gångavstånd från färjeterminalen. Boendet på Gustavsviks Semesterby, strax norr om Visby, ett stenkast från havsviken med samma namn, höll badvattnet fortfarande badvärme.

*-Det är vackert här, en väldigt annorlunda plats! säger Filip LaFontaine. Smilla Valmin fyller i:
- Det är jättefint i Visby! Så mysiga gator och de små husen... Känns nästan som man inte är i Sverige. Stränderna, vattnet, det är en så annorlunda miljö!*

Klassresan blev möjlig tack vare pengar som ungdomarna själva samlat ihop genom att hålla konserter, gå luciåtåg, sålt saffran och olivolja.
-Vi har tjänat ganska mycket pengar på att gå luciåtåg och stått i Sollentuna centrum och sjungit! säger Alva.

Med cykel tog sig klassen till de olika aktiviteterna som stod på programmet och först ut var gokartbanan norr om Visby.
-Det var kul men lite läskigt. Jag trodde hela tiden att gaspedalen var bromsen! Sägar Smilla och skrattar. Efter gokarten bar det av till Almedalen där den guidade stadsvandringen startade. Den inhyrda guiden berättade det mesta om Hansatiden och Visbys spännande och ofta blodiga historia. Visby har varit med om mycket visade det sig.

Fler aktiviteter på schemat var t.ex Teambanan på stugområdet som barnen röstat fram. Klassen delades in i grupper som sedan skulle lösa en rad uppgifter tillsammans. Många kluriga stationer men de flesta verkar vara överrens om att rep-hinderbanan var svårast.

Fri tid fanns mellan de inplanerade aktiviteterna. Det har badats nere vid stranden och fotbollsplanen var flitigt använd. Extra spännade var det också med de andra skolorna som samtidigt som Sollentuna bodde på semesterbyn.

Frukostpåsar med färskt bröd och ägg hämtades i restaurangen tidiga morgnar, och middagarna cyklade de till inne i Visby på kvällarna.
-Det är väldigt avkopplande att cykla, säger Maria Nordqvist Einarsson. Man hinner se naturen och staden, det går inte för fort!

En utmaning att hålla ordning på 30 barn i trafiken?
-Vi har alltid cyklat några föräldrar i täten och några där bak. Vi har varit sex vuxna med på resan. Det var några fler föräldrar som ville följa med, men de fick inte för deras barn tyckte det var pinsamt, säger Maria Nordqvist Einarsson med ett skratt.

De har gått i samma klass i Sollentuna sedan årskurs 4, ett tight gäng på trettio barn som längs med vägen hunnit bli ungdomar. Dagarna på Gotland har de kommit varandra ännu närmare.
-Alla såg fram mot resan och det kom att bli tre fantastiska septemberdagar i Visby, säger Maria Nordqvist Einarsson.

Sista dagen var det dags att städa stugorna och väskorna lämnades i receptionen så Jesper från Gotlands Cykeluthyrning kunde köra bagaget tillbaka till hamnen. Efter utcheckning och frukost cyklade klassen tillbaka till Visby. Den 2,5km långa strandprommenaden från Gustavsviks semesterby till Visby är väldigt vacker.

-Jag vill absolut komma tillbaka någon gång. Jag gillar Gotland. Jag var här första gången när jag var tre år och det minns jag ju ingenting av, men det här glömmmer jag aldrig, säger Smilla Vallmin.

Sollentunaskolans klassresa till Gotland, september 2016



-Vi har varit sex vuxna med på resan. Det var några fler föräldrar som ville följa med, men de fick inte för deras barn tyckte det var så pinsamt!

Maria Nordqvist Einarsson, Lärare Sollentuna Musikklasser